

Sjraeltocht

*Een hap-stap-historische-speurtocht-wandeling
mèt picknick voor het hele gezin*

Zondag 11 juli

- ⇒ U wordt in Taverne de Smidse ontvangen met koffie en vlaai
- ⇒ Probeer vervolgens aan de hand van oude foto's van Mheer deze plekjes te ontdekken en maak er een foto. U krijgt er historische verhalen en anekdotes te horen over die plekken. Verder zijn er opdrachten voor de volwassenen en ook voor de kids.
- ⇒ Halverwege de tocht wordt u getrakteerd op een gezellige picknick op de 'huisweide' van de Pastorie
- ⇒ De tocht eindigt op het dorpsplein met een hapje en een drankje



Starten kan tussen 10.00 en 11.00u. Bij de Smidse
Het einde van de tocht is rond 15.00u op het Dorpsplein

Inschrijven kan via sjraeltocht@desjraelerre.nl

De kosten zijn: € 11,= p.p. (kinderen tot 8 jaar € 8,=)

In dit bedrag zit inbegrepen: koffie en vlaai bij de Smidse, de picknick op de pastorie, drankje en hapje bij Café Quanten, maar vooral een leuke, gezellige en leerzame dag.



Deze Sjraeltocht wordt georganiseerd door:

K.V. de Sjraelerre va Mhèr

